



*Er was eens een wereld gelijk aan de onze, met één groot verschil: in deze wereld leven mensen zonder taal.*

*Deze wereld was anders: De stilte, voetstappen en de natuur vertelden ons over de kracht van de wereld. Want net als kinderen, die elkaars taal niet kunnen verstaan, is contact zonder taal ook in deze wereld mogelijk. De mensen communiceren er met handen en voeten.*



*Op een dag was er echter een probleem. Er kwam iemand in de wereld die de weg niet meer vinden kon. Ze was verdwaald en voelde zich alleen. Haar naam was Paula. Ze zwierf jaren lang door Utrecht. Het dwong haar te leren communiceren. Zonder taal! Enkel de gebaren werden niet begrepen. Paula besloot haar gevoelens te uiten door middel van dans: De Oerkracht van de Wereld.*



*Het lukte! Mensen communiceerden met gebaren en bewegingen. Paula vond eindelijk haar manier van communiceren en kwam in contact met de omgeving. Samen zochten zij een nieuwe taal, zonder woorden en in beweging. De wereld zonder taal was een plek geworden vol goede wil en energie.*

*Er gaan geruchten dat Paula Utrecht nooit écht verlaten heeft. Door al haar zwerven door de stad leerde ze de bewoners te dansen.*

*Dus wanneer je even de weg kwijt bent, of de ander niet begrijpt: Denk dan aan Paula, en Dans!*

